

Gedenk in Uw Misoffer en gebed de ziel van

# Hermina Aleida Nordkamp

echtgenote van

## Bernardus Gerhardus Rosens

Geboren 6 Juni 1909 te Losser, gesterkt door de H. Communie en het H. Oliesel, in volledige overgave aan Gods H. Wil, overleden 19 Augustus '55 te Leiden, 23 Augustus d.a.v. is haar lichaam te Oldenzaal op het R.K. Kerkhof ter ruste gelegd, in afwachting van de Verrijzenis der Doden.

---

Haar man en kinderen, familie en bureu staan verslagen en diep bedroefd bij het graf van deze jonge vrouw, die tijdens haar leven en in haar laatste levensdagen met al haar benauwdheden eén heldhaftig voorbeeld gaf van algehele overgave aan God en Maria. Dit is een troostvolle gedachte voor hen die achterblijven en een bemoeiding om dit zware kruis uit Gods hand te aanvaarden. Met haar voorbeeld van Godsdienstzin voor ogen zullen zij zeggen: De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij gezegend in eeuwigheid.

### GEBED

God die ons geboden hebt, moeder te eren, wees haar ziel genadig, vergeef haar schuld en laat haar toe tot de aanschouwing van 't eeuwig leven. Amen

Mijn Jezus barmhartigheid

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand

bid voor haar