

Ter dankbare herinnering aan
JAN HENDRIK ANTONIUS NORDKAMP
echtgenoot van
ELISABETH BERNARDINA GERICK
weduwnaar van
BERNARDINA HELENA HEUVELS.

Hij werd geboren te Losser op 26 mei 1906 en overleed te Oldenzaal op 12 febr. 1979. Tijdens de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Oldenzaal op 15 februari d.a.v. hebben wij afscheid van hem genomen, waarna de begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.

Geheel onverwacht is hij van ons heengegaan, nog tijdig voorzien van de H. Sacramenten. Gelukkig heeft hij geen lang lijden gehad. Maar hij was wel voorbereid op het naderende einde. Gelovig heeft hij zich overgegeven aan zijn Heer, op wie hij zijn gehele leven heeft vertrouwd. Door zijn Godsvertrouwen en gebed is hij voor ons allen een voorbeeld.

Voor mij als echtgenote is zijn dood een smartelijk verlies. Samen hebben wij de kinderen opgevoed en begeleid tot hun huwelijk. Wij hebben elkaars zorgen gedeeld maar ook veel vreugde met elkaar gehad. Aan ons gezellig samenzijn is nu plotseling een einde gekomen, ik zal Jan heel erg missen.

Ook wij kinderen en kleinkinderen zullen opa in grote dankbaarheid gedenken. Hij was graag bij ons en wij genoten van zijn blijheid en grapjes. Nog vlak voor z'n dood hebben wij hem allemaal gezien. Vader was een eerlijk man, hij heeft altijd hard voor het gezin gewerkt en ons een goede opvoeding gegeven. Wij herinneren ons de leuke jaarlijkse fietstocht met vader en moeder en ook de feestjes, waar hij ons vermaakte met zijn liedjes.

Fijn dat zij samen nog wat hebben genoten van de oude dag, dat zij een keer 'n heerlijke vakantie hebben doorgebracht op de Canarische Eilanden, dat hij zijn plezier vond in het tuinieren.

Wij blijven hem gedenken in ons gebed en wij vertrouwen, dat God hem zal belonen voor alles, wat hij voor ons en voor anderen heeft betekend. Moge hij delen in de verrijzenis van onze Heer.

Voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man en onze vader en opa, zeggen wij U allen onze hartelijke dank.

E. B. Nordkamp-Gerick
Kinderen
en Kleinkinderen

Oldenzaal, februari 1979
Kastanjestraat 6