



In liefde volle herinnering aan

Johan Willem Nordkamp

echtgenoot van

Margaretha Hendrika Hassing

Hij werd op 23 juli 1926 in Overdinkel geboren. Op 27 juli 1950 trad hij in het huwelijk met Gretha Hassing. Onverwacht overleed hij thuis op 4 januari 1997. Op 9 januari hebben we hem na een plechtig gezongen uitvaart begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat Johan en pa zo onverwacht is overleden.

De hele avond gezellig bij elkaar gezeten en tegen de nacht zijn alle toekomstplannen in een k  er voorbij.

Pa was de op 1 na jongste uit een gezin van 6 kinderen, en zoals gebruikelijk in die tijd ging hij als 14 jarige jongen de textiel in. De laatste jaren werkte hij bij de groenbouw.

Pa was een gezelligheidsmens, hij genoot van zijn gezin, van zijn vrouw en kinderen. De kleinkinderen hadden een speciaal plekje in zijn hart, hij was 'n geweldige opa.

Pa was altijd bezig - een duizendpoot. Was er niks te doen dan waren pa en ma aan het kaarten.

Pa heeft zich altijd ingezet voor het verenigingsleven. Zo was hij jarenlang bestuurslid van O.S.V.

Ook werkte hij met veel plezier met de mannen van de woensdagmiddagploeg en bracht hij het clubblad rond. Pa keek uit naar de vrijdagavond, want dan ging hij met heel veel plezier 'n kaartje leggen met z'n vrienden in de kantine.

Ook voor de biljartclub maakte pa zich verdienstelijk.

Pa hield  rg van de natuur met z'n dieren en vogels. Aan de Kerkhofweg hield hij kippen, duiven, konijnen en wat al niet meer.

Urenlang kon hij rustig onder 'n boom zittend van dit schouwspel genieten.

Johan - pa en opa wij danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan en voor het goede voorbeeld dat je ons hebt gegeven. Moge God je belonen voor al je goedheid.

God, geef ons de kracht om dit verlies en verdriet te kunnen dragen.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven na het onverwachte heengaan van mijn lieve man, onze pa en opa zeggen wij U oprecht dank.

M.H. Nordkamp - Hassing
Kinderen en kleinkinderen.