

Ter gedachtenis aan

Johanna Maria Nordkamp

echtgenote van **Fredrikus Johannes Fleeer**.

Op 24 maart 1912 is zij te Overdinkel geboren. In „Oldenhove" te Losser overleed zij nog onverwacht 6 juli 1985, gesterkt door de zalving der zieken. Wij lagden haar 10 juli 1985 ter ruste op het r. k. kerkhof te Overdinkel.

Pijnlijk heeft ons het toch nog onverwacht overlijden getroffen van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma.

Wij herinneren ons haar als een vrouw en moeder vol zorg en hartelijkheid voor haar gezin en voor de mensen om haar heen.

Voor ons allen was zij een voorbeeld van toegewijde liefde en menselijkheid.

Zij spaarda zich zelf niet. Te vroeg was zij door ziekte niet meer in staat haar huiselijke taak te vervullen. Voor haar en ons was dat een erg verdrietige ervaring door anderen verzorgd te worden in plaats van zelf te zorgen.

Haar ziek-zijn heeft zij moeilijk kunnen aanvaarden, temeer toen zij ook haar vertrouwde thuis, waar zij zovele gelukkige dagen met man en kinderen had doorgebracht, moest verruilen voor het verpleeghuis.

Met kracht heeft zij zich er door heen ge-

slagen dank zij de trouw waarmee haar man, kinderen en kleinkinderen haar hebben bijgestaan, vooral door hun dagelijks bezoek. Zo bleef zij nauw verbonden met allen en was zij nog een stuwende kracht in haar familie.

Terwijl zij uitkeek - en allen met haar - naar haar gouden huwelijksjubileum is zij zacht en rustig uitgegaan. Dit feest was haar en ons niet meer gegund.

Voor al het fijne dat zij voor ons betekende zijn wij haar bijzonder dankbaar zoals zij dankbaar zal zijn voor alle goede zorgen die wij haar hebben kunnen geven.

Het is een troostende gedachte te weten dat wij, man, kinderen en kleinkinderen, haar hebben gegeven wat menselijk mogelijk was.

De Goede God geve haar de eeuwige vreugde en een gouden feest in Zijn woning.

Dat zij ruste in vrede . . .

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven, batoond na het overlijden van mijn innig geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma, beuigen wij u onze oprechte dank.

F. J. Fleeer

kinderen en kleinkinderen