

Ter herinnering aan:

JOS NORDKAMP

Jos werd geboren in Losser op 5 mei 1954.
Na een kortstondige ziekte is Jos
op vrijdag 2 juni 2000 overleden.

Jos was gewoon "ons Jos", en iedereen die
Jos kende weet wat wij daarmee bedoelen.
Hij was niet zoals anderen, alhoewel dat
zijn hele leven zijn streven is geweest.
Jos had een moeilijke start, en zijn leven
ging niet bepaald van een leien dakje.
Maar Jos kon je ieder moment weer ver-
steld doen staan, van wat hij toch allemaal
voor elkaar kreeg.
Denk maar eens aan de periode dat hij
knutselde met geheime zenders alsof het
allemaal heel eenvoudig was.
Ook had hij verbazingwekkend veel ver-
stand van audioapparatuur en satelliet tele-
visie.

Aan de andere kant was je ook wel eens
teleurgesteld over de dingen die Jos niet
goed oppakte.

Toen Jos in 1983 naar de Citadel verhuisde
is hij onder leiding van Harry Smoors heel
erg gegroeid in zelfstandigheid.

Dit ging zelfs zover dat Jos vorig jaar zelf-
standig ging wonen aan de Frans Hals-
straat te Oldenzaal.

Jos genoot van zijn eigen flat, de ruimte en
de vrijheid die hij daar had.

Jammer genoeg heeft hij daar maar één
jaar van kunnen genieten.

Voor alle bliken van belangstelling en me-
deleven onze oprechte dank.

Moeder
Herman en Marja
Fabian, Pascal, Tessa
Paul en Ely
Stefan, Daphne
Karin en Kees
Bastiaan, Annika, Floris