





Lenie Damhuis - Nordkamp

15 december 1933 Losser 31 januari 2006

Lenie werd ruim 72 jaar geleden geboren en groeide op in een gezin met 8 kinderen. Met Bennie Damhuis trouwde ze in 1961 en met hem kreeg ze twee kinderen.

Ze was een bijzonder zorgzame vrouw, moeder en oma, die altijd klaarstond voor haar man en (klein)kinderen. Daarnaast was ze de spil op de boerderij van haar en Bennie. Zorgzaam was ze ook naar iedereen die bij haar langskwam. Gastvrijheid is kenmerkend voor de persoon van Lenie. Eten en drinken stonden altijd klaar, maar voor een goed gesprek mocht je ook aanschuiven aan tafel. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Op z'n tijd hield ze van een feestje en was dan dol op dansen en zingen.

Maar ze leefde in twee werelden.

Voor de Dood had ze grote angst. Tot het moment dat ze er niet over *kon* praten, *wilde* ze er niet over praten. Kunnen loslaten was een eigenschap die ze gewoonweg niet bezat. Ze hechte niet alleen veel waarde aan het Leven, maar nog meer aan haar dierbaren. Het liefst bewaarde zij ze in een doosje dicht bij haar. Gevoelig als ze was, deed iedere verandering haar groot verdriet.

Een groot gevoel van eenzaamheid maakte zich van haar meester toen Bennie met de boerderij stopte. Ze miste de mensen om haar heen heel erg. Het isolement vergrootte toen ze steeds meer moeite kreeg met de werkelijkheid. Lichaam en geest raakten steeds verder los van elkaar. Bennie heeft de zorg voor haar op zich genomen tot het moment dat dit niet meer verantwoord was. De laatste 3 maanden is ze liefdevol verzorgd in Oldenhove. Daarna is voor Lenie het laatste beetje licht uitgegaan.

*Lenie, bedankt voor alles.
Het is goed zo!*

Voor uw belangstelling en medeleven willen wij u hartelijk danken.

Bennie, Marcel en Yvonne, *Thijs, Luuk, Myrthe, Stella* en Ronald