



*Sterven is slechts het doven van een kaars
omdat de ochtend is aangebroken.*

Ter herinnering aan

Maria Johanna Nordkamp

echtgenote van

Gerard Dijkhuis

Zij is geboren op 17 september 1930 te Overdinkel. Zij is thuis, voorzien van het Heilig Sacrament van de Zieken, temidden van haar vertrouwde dierbare gezin, gestorven op 17 november. Ze is begraven op het parochiële kerkhof te Overdinkel na een plechtige Eucharistieviering op 20 november 1999.

"Doof nu het licht en sluit je ogen en vergeet de strijd. Jouw leven hier is omgevlogen, maar je liefde blijft. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, 't heetste vuur wordt dat als falend kaars zo klein. Zoals de zon schijnt in je leven, zo zal het zijn."

Een levensweg van 69 jaar die zes weken voor de eeuwwisseling is geeindigd. Marietje Dijkhuis, nu thuisgebracht bij God, voor altijd. Haar gezin was de drijfveer waarvoor zij alles opzij zette en altijd

aanwezig was. Een vrouw die heel bewust leefde, niets als 'vanzelfsprekend' veronderstelde en zichzelf haar leven lang volledig wegcijferde, vooral voor Ome, haar men en haar gezin.

Ze gebruikte haar talenten voor hen en voor vele anderen. Iedereen herinnert zich haar als een 'prachtmens'. Zo hebben wij haar gekend en zo willen we met liefde en dankbaarheid aan haar blijven denken. Met haar man Gerard en haar dochters Anita en Liane vormde ze ruim veertig jaar lang een hecht en aan elkaar verknocht gezin. Haar geloof in God en in de kerk was eenvoudig, oprecht en echt. Zij wist en beseftte de laatste tijd goed dat het einde naderde en dat 'dit' of 'dat' de laatste keer was. Haar kinderen en kleinkinderen zullen zich oma blijven herinneren als een vriendelijke, zorgzame, meelevende en belangstellende vrouw die trots op hen was. Temidden van haar eigen vertrouwde omgeving, thuis in de woonkamer, heeft zij haar ziekte dapper, wilskrachtig en vol overgave gedragen, de ziekenzalving ontvangen en is zij in alle rust gestorven. Ieder die haar in die laatste maanden verzorgde en bijstond denkt vol dankbaarheid terug aan wat zij 'meegaf' vanaf haar ziekbed: liefdevolle berusting, geloof, innerlijke kracht en moedige uitstraling. Wij geven haar uit handen in het volste vertrouwen dat zij nu rust en vrede heeft gevonden bij haar Schepper.

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens haar ziekte en na het overlijden zeggen wij u onze hartelijke dank.

Familie Dijkhuis