

Met veel liefde willen wij blijven denken aan

Maria Johanna Damhuis – Nordkamp Marietje

weduwe van Johan Damhuis.

Zij werd geboren op 17 maart 1919
op 12 december 2003 is ze overleden.

Na haar uitvaartviering
in de parochiekerk van de H. Maria Geboorte
hebben we haar weer bij pa kunnen brengen,
die ze de laatste jaren zo erg heeft gemist.

10 April 1940, één maand voordat de oorlog
uitbrak zijn ze getrouwd.
Een start van vijf moeilijke jaren, maar ze waren
jong en samen stonden ze sterk.
Ze kregen acht kinderen, zeven dochters en één
zoon, waarvan de eerste drie in de oorlogsjaren.
In 1953 zijn ze met het gezin van Overdinkel naar
Losser verhuisd, waar pa al menige maanden aan
het metselen en timmeren was geweest.
Daar hebben ze samen zesenzeventig jaar met veel
plezier gewoond.
Ma was een zorgzame vrouw, ze gaf veel en nam
zelf met weinig genoegen.

Ze was een tevreden vrouw, goed voor haar
kinderen, achttien kleinkinderen, en van haar
inmiddels dertien achterkleinkinderen genoot ze
volop.

Tafels en stoelen werden aan de kant geschoven
zodat de kleintjes ruimte hadden om te spelen.

Zeven maanden geleden is ze verhuisd naar het
Verzorgingshuis, St. Maartens-Stede.

Ma had het erg naar haar zin, en samen met Tante
Marie ging ze gezellig koffiedrinken en kwam ze
aan de praat met mensen van vroeger die ze soms
lang niet meer had gezien.

Helaas heeft ze daar maar korte tijd mogen
genieten.

Maar ondanks dat alles kon niemand haar stille
verdriet wegnemen. Na het overlijden van Pa en
Truus werd het moeilijk. Ze liet zich er niet over
uit, ze wou er niemand mee belasten.

Veertien dagen geleden ging ze ineens achteruit, ze
was benauwd, en ze kreeg steeds meer klachten,
die veel van haar krachten vergden.

Met veel verdriet maar dankbaar dat haar een
langer lijden bespaard is gebleven, leggen we haar
nu met veel vertrouwen in de handen van God.

Voor uw meeleven en aanwezigheid bij haar
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer dankbaar.

Kinderen,
Klein- en achterkleinkinderen.