



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

Albertus Olde Nordkamp

weduwnaar van

MARIA REIMER,

eerder van ALEIDA LENTFERT,

geboren 19 November 1855. voorzien van de
H.H. Sacramenten der Stervenden. overleden
10 Mei 1937 en begraven 13 Mei d.a.v. op het
R. K. Kerkhof te de Lutte.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven.
Van nu af aan, zegt de Geest, zullen zij rusten
van hun werken, want hun werken volgen hen.
(Openb. XIV. 13).

De dood van den rechtvaardige is niet te
vreezen, want hij is niet anders dan een over-
gang naar een beter leven. (H. Joh. Chrys.)

Mijn kinderen, vergeet mijn zuchten niet,
denkt aan hetgeen ik geleden, en aan de zorgen
die ik voor u gedragen heb. Legt u den plicht
op voor mijn zielerust te bidden.

(H. Joh. Chrys.)

Jesus. Maria, Joseph, moge ik met U in den
vrede rusten.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

G. J. Oosterbroek, Koster — de Lutte.