

Een dankbare herinnering aan

Gerhard olde Nordkamp

weduwnaar van

Truus olde Nordkamp - Welhuis

Geboren te De Lutte 20 januari 1930.

Overleden te De Lutte 8 februari 2012.

Wij hebben hem op 14 februari 2012 naar zijn laatste rustplaats op het R.K. kerkhof te De Lutte begeleid.

Zoals hij graag wilde, is hij thuis gestorven. Daar waar hij 52 jaar gewoond heeft, waarvan 48 jaar samen met Ma. Hij werd eind vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen met vocht achter de longen. Op 14 januari werd bij hem de diagnose borstvlieskanker vastgesteld. Kort daarop mocht hij naar huis om aan te sterken, echter zijn gezondheid ging heel snel achteruit. Het was voor ons verbazingwekkend hoe snel deze ongeneeslijke ziekte zo'n sterke man kon slopen.

Pa was bouwvakker in hart en nieren. Hij heeft voor veel verschillende bouwbedrijven in deze regio gewerkt en op zijn vakmanschap werd ook vaak een beroep gedaan buiten zijn normale werktijden. Hij heeft ook veel uren besteed aan de bouw en

uitbreiding van onze woonhuizen. En de spaarzame uren die hij nog over had besteedde hij aan zijn moestuin.

Zijn grootste hobby was de muziek. Hij was meer dan 60 jaar lid van de Harmonie St. Plechelmus, waarvan 27 jaar als secretaris in het bestuur. Ook maakte hij jarenlang deel uit van de Lutter Musikanten. Later werd hij ook nog lid van het dames- en herenkoor.

De ziekte van moeder en haar overlijden deed pa veel verdriet. Hij wist dit verdriet goed te verstoppen. Hij herpakte zich en wist zich huishoudelijke taken aan te leren zoals o.a. koken en de was doen. Hij maakte nieuwe vrienden en was vaak van huis. Hij was een trouw bezoeker voor zijn (schoon)-zussen. Pa was een opgeruimde energieke man die zijn levenstaak serieus nam en een groot verantwoordelijkheidsgevoel had voor zijn gezin.

Moge God, onze vader en opa belonen voor al zijn harde werken en goede zorgen. Zijn kinderen en kleinkinderen proberen zijn grote voorbeeld na te volgen. Dat hij herenigd mag zijn met zijn liefhebbende vrouw, onze moeder en oma.

Al uw medeleven en belangstelling hebben ons ontzettend goed gedaan.

Kinderen en kleinkinderen