

Gedenk in Uw gebeden

HENDRICA OLDE NORDKAMP

weduwe van

HENDRIKUS BLOKHUIS

Geboren te Weerselo 15 februari 1882, overleed zij, meerdere keren gesterkt de door Genademiddelen der H. Kerk, te Lonneker 29 oktober 1960 De 2e november d.o.v. werd zij aldaar begraven.

Zij was een sterke vrouw, een goede moeder, die haar kinderen de liefde voor elkander leerde. Daardoor zijn haar kinderen zo eensgezind onder elkaar en hebben zij haar liefde met wederliefde vergolden. Tijdens haar ziekte hebben zij haar verpleegd op een manier die voor ieder een voorbeeld mag heten.

Nog een andere deugd sierde moeder n.l. haar liefde tot het H. Sakrament. Dikwijls ontving zij de H. Communie, om bij Christus kracht te zoeken, zodat zij haar levenstaak goed kon vervullen. De laatste tijd kon zij Christus niet meer bezoeken in het H. Sakrament haar zwakke krachten lieten het niet meer toe, en terwijl anderen Christus aanbaden in het H. Sakrament tijdens het Veertigengebed, riep God haar naar de hemel om Hem daar eeuwig te aanbidden. Dat ze dan ook moge leven in vrede.

H. Vos, r.-k. koster - Lonneker