

Dankbaar gedenken wij

Hendrikus Albertus Felix Notenboom

zoon van

A.H. Notenboom en H.M. Voss

Hij werd geboren te Rossum (gem. Weerselo) op 6 juni 1950 en voorzien van het Heilig Sacrament der zieken overleed hij op 15 oktober 1988 in het ziekenhuis "de Stadsmaten" te Enschede.

De plechtige uitvaart vond plaats in de parochiekerk van de Jacobus de meerdere te Enschede, waarna wij hem hebben begeleid naar het Crematorium "Twente" te Usselo.

Met zijn heengaan hebben wij afscheid genomen van Henk als een dierbare zoon, broer en oom.

Door zijn geaardheid was het voor hem niet gemakkelijk om erkenning te krijgen als een volwaardig deelgenoot van ons allen.

Gaarne ontving hij hartelijkheid van hetgeen hij met overgave probeerde te

doen. Deze hartelijkheid wilde hij zelf kwijt kunnen, zodat hij zich betrokken voelde bij hetgeen wat om hem heen plaats vond.

In zijn wens om zelfstandig te functioneren is het voor hem extra moeilijk geweest, ondanks de regelmatige steun die hij mocht ontvangen van vele mensen om zich heen.

Henk heeft vele plezierige maar ook verdrietige momenten gekend, deze momenten waren vaak kort en hevig, iedereen van ons weet zich deze te herinneren.

Als Christenen geloven wij dat Jezus Christus ons is voorgegaan in het leven, maar ook in de dood om die te overwinnen.

In gelovig vertrouwen geven wij hem terug in de handen van zijn Schepper, die hem nu in Zijn liefde op zal nemen.

Uw belangstelling en medeleven zijn voor ons een echte troost.

Wij zijn U er oprecht dankbaar voor.

Familie Notenboom.