



Ter herinnering aan

BERNARD NOTKAMP

Hij werd geboren op 25 december 1929 in De Lutte en overleed 2 februari 1991. Op 7 februari 1991 werd zijn lichaam te ruste gelegd op het r.k. kerkhof te De Lutte.

Langzaam maar zeker werd duidelijk dat Bernard niet lang meer in ons midden zou zijn. Wie had gedacht dat hij toch nog zo snel van ons heen ging.

Hij genoot van kleine dingen in het leven. Hij was een gelovig mens, gaf veel om de boerderij en de natuur en dat gaf hem veel voldoening. Zijn hele leven heeft hij met Jan op de boerderij gewerkt, waar hij geboren is.

Daar werd hij altijd liefdevol verzorgd door Marietje en Jan. De laatste week van zijn leven toen hij op bed lag vroeg hij alle aandacht en deze heeft hij dan ook gekregen en wel met veel liefde. Met verdriet in ons hart maar toch dankbaar nemen we nu afscheid van hem.

We danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. We spreken de hoop uit, dat je nu rust mag vinden bij God en dat Hij je mag belonen voor je inspanningen en bazorgdheid voor ons allemaal.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van onze broer, zwager en oom betuigen wij U onze hartelijke dank.

Fam. Notkamp.

Zandhuizerweg 15
De Lutte.