





*Tijd om afscheid te nemen was er niet
Dat doet ons allen veel verdriet
Al jouw liefde heb je ons gegeven
Met die herinnering zullen we verder leven*

Bert Notkamp

echtgenoot van Ria Notkamp - van der Meer

Geboren te Losser op 29 december 1945.

Op 28 december 2010 te Losser overleden.

Bert komt uit een groot gezin en is geboren en getogen in Losser. Zijn ouders hadden een kruidenierswinkel in hartje Losser en, net als de andere kinderen, droeg ook Bert zijn steentje bij in de winkel.

Na de lagere school ging Bert naar de ambachtsschool en vervolgens ging hij aan het werk. Eerst als automonteur, daarna als vrachtwagenchauffeur en het grootste deel van zijn werkzame leven werkte hij als hofmeester op vliegbasis Twenthe. Tijdens zijn werk als vrachtwagenchauffeur leerde hij Ria kennen. De liefde die ontstond werd op 5 maart 1970 bezegeld met een huwelijk. Een van de dingen die Bert en Ria graag deden was op vakantie gaan. Van de vele bestemmingen die ze hebben bezocht was Italië bij Bert favoriet.

Uit hun huwelijk kwamen twee kinderen voort, Ruud en Ron. Bert heeft de huwelijken van beide zoons gelukkig nog mee mogen maken. Het huwelijk van Ruud en Inge nog een week voor zijn overlijden.

Op 29 september 2009 werd Bert de trotste opa van zijn eerste kleinkind, Jade. Hij was helemaal gek op

haar en kon genieten van elk moment dat ze met haar konden doorbrengen. In 2011 zou Bert er nog twee kleinkinderen bij krijgen. Daar keek hij dan ook echt naar uit.

Bert was een vrolijke man met veel humor die ook altijd klaarstond voor een ander.

Hij moest ook altijd wat te doen hebben. Met Ria op pad, zijn tuin doen of die van zijn zoons, oppassen op zijn kleinkind of de hond uitlaten van Ron en Karin. Als je zijn hulp nodig had, dan kon je ook altijd op hem rekenen.

Nadat hij in 2004 in de vut ging werd hij bezorger voor de regiopost. Dit vond hij geweldig.

Heerlijk in de buitenlucht, een eind fietsen, lekker bezig zijn en 's avonds laat nog de post sorteren zodat hij de volgende dag weer op pad kon.

Naast de talloze bruiloften waar hij als kelner de mensen van hun drankje voorzag, werkte hij al jaren bij de Dinkelsweide. Bert was, mede door zijn humor, een graag geziene man onder de bingo gasten.

Verdrietig zijn wij om de momenten die hij niet meer mee mag maken, maar tegelijkertijd zijn wij dankbaar voor de momenten die hij wel heeft mee mogen maken.

Bedankt voor alle steun en medeleven.

Ria Notkamp-van der Meer

Ruud en Inge, ♡

Ron en Karin, Jade, ♡