

In dankbare herinnering aan
Elisabeth Maria Notkamp

weduwe van

Hendrikus Wilhelmus olde Hanter.

Zij is geboren op 23 oktober 1914 te Losser. Na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken is zij op 29 augustus 1989 overleden te Enschede. Op 2 september d.a.v. is zij, na een Eucharistieviering, ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Overdinkel in het graf bij haar man.

Ma was ernstig ziek, we wisten dat. We waren blij dat zij, na een ziekenhuisopname, weer in ons midden was en we hoopten dat zij nog lang bij ons kon blijven. Nu is zij, eigenlijk onverwacht, van ons heengegaan.

Ma was bezorgd en goed, wij hielden zoveel van haar; zij was het middelpunt, alle dagen waren we bij haar en daar genoot zij van. Zelf hoopte zij ook, dat zij nog temidden van ons kon blijven; haar gezin was haar leven; voor zichzelf vroeg zij niets, had zij ook niets nodig. Zij was tevreden en blij als kinderen en kleinkinderen rond haar waren.

Ma klaagde niet, zij hield alle pijn en leed voor ons verborgen. Zij was een dankbare zieke, die genoot van iedere kleine attentie.

Zo heeft Ma de band onder ons levendig gehouden en zo mogelijk nog versterkt, meer dan ooit hebben we ervaren, dat je in eenheid samen sterk bent. Ma was erg gelovig, zij straalde een grote rust uit. „Nu kan ik er weer tegen”, zei zij meerdere malen, nadat zij de Heilige Communie had ontvangen.

Deze dierbare mens moeten wij missen; wij bidden dat haar vrede en rust bij God volkomen mag zijn.

Uit het diepst van ons hart zeggen wij: Ma en Oma bedankt, bedankt voor alles.

Voor uw bliken van medeleven en belangstelling, betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en klainkinderen.