

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

**de eerwaarde Zuster
Gerardini**

die in de burgerlijke stand staat ingeschreven als
Frederika Wilhelmina Notkamp.

Op 18 mei 1902 werd zij geboren te Overdinkel als oudste dochter van Gerhardus Notkamp en Maria Aleida Hofstede.

Zij trad in als lid van de Congregatie van de Zusters van Liefde te Schijndel 5 februari 1926. Haar eeuwige professie deed zij 6 augustus 1930. Zij was een zeer geziene Zuster, niet alleen in Overdinkel, maar ook in Schijndel.

Ze kende alle Zusters van de oudste tot de jongste. Juist op haar bescheiden plaats vroeg iedereen om haar tussenkomst. Eerst de kinderen van Hemelrijken, later de novicen.

Voor hoeveel mensen heeft zij de kloosterpoort geopend en gesloten, meer dan 40 jaren lang? De laatste jaren genoot zij van enige rust in Losser. Zij vierde er haar 50-jarig kloosterjubiläum.

Wie had gedacht, dat Advent 1976 een overgang betekende van kloosterdeuren naar hemelpoorten? Juist voor het Geboortefeest van Christus, mocht Zuster Gerardini het Hoogfeest mee gaan vieren

Heer geef haar de eeuwige rust.

Mag het een nieuwe geboorte zijn?

Na voorzien te zijn van het Sacrament van de zieken, gaf zij met volle overgave haar ziel terug aan Haar Schepper op 24 december 1976. Samen vierden wij de Eucharistie in de kerk van Maria Geboorte in Losser op 28 december, waarna haar lichaam ter ruste werd gelegd op het kloosterkerkhof in Wijbosch.

Hartelijk dank voor Uw aanwezigheid
bij ons biddend afscheid.

De Familie,
Medezusters van Losser,
Congregatie van Schijndel.