



In dankbare herinnering aan

Geert Notkamp

sinds 20 november 2001 weduwnaar van

Johanna Tiethoff

Geert is geboren op 20 april 1917 in Overdinkel en daar onverwachts overleden op 23 januari 2006.

Op 27 januari is hij na de Uitvaartviering te ruste gelegd bij zijn vrouw op ons kerkhof.

Heb moed en vertrouwen waren de kenmerken van deze lieve man, die nooit klaagde en een nuchtere kijk op het leven had. Hij stond bekend als Ficks-Geert.

Pa en opa had veel belangstelling voor sport, met name voetbal en schaatsen. Was zeer betrokken bij zijn kinderen en kleinkinderen en was trots op zijn achterkleinkind Bart.

Was blij als iemand hem met een visite vereerde, waarbij het maandelijks bezoek van pastor Ter Beke met de H. Communie voor Geert als gelovige man een speciale betekenis had.

13 Jaar lang heeft hij met liefde zijn vrouw verzorgd. Haar zien lijden heeft hem veel pijn gedaan. Vandaar misschien ook zijn wens om zelf rustig te mogen sterven.

Op 23 januari 's morgens om 07.30 uur heeft hij in het bijzijn van zijn naasten, zijn leven terug gegeven aan zijn Schepper en is hij vredig ingeslapen.

Pa en opa, dank je wel voor alles.

Wij vonden het fijn dat u samen met ons afscheid van pa en opa hebt willen nemen.

Familie Notkamp.