

†

In vrede

Harry Hermanus Johannes

zoontje van

A. A. Notkamp en M. E. A. Notkamp-Elferink

Geboren te Losser 6 augustus 1968. Onverwacht overleden te Losser 26 juni 1971 en 30 juni d.a.v. begraven op het R.K. kerkhof aldaar.

„De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen; de Naam des Heren zij geprezen“.

Lieve Harry, jou kortstondig leven was voor ons niet alleen een bron van vreugde, maar ook van grote zorg.

Bij het verdriet om je heengaan worden wij daarom getroost door de gedachte dat er voortaan voor jou alleen nog onverdeelde vreugde is. Zo'n grote vreugde had het leven je hier nooit kunnen schenken.

Schrei maar niet mijn lieve moeder,
Vader droog uw tranen af;
Want uw Harry heeft de Hemel,
't Beste toch wat God ooit gaf.

Druk: de Lange - Losser