



Houdt in vrome gedachtenis

HENDRIKUS JOHANNES NOTKAMP

echtgenoot van

JOHANNA GEERTRUIDA VOS

Hij werd geboren in Glane (gem. Losser) op 7 september 1904. Gesterkt door de Sacramenten der zieken, stierf hij in het Dinkelziekenhuis op 27 november 1975. Volgens zijn wens hebben zijn familieleden na een Eucharistieviering in de parochiekerk Maria Geboorte zijn lichaam ter ruste gelegd op het Katholiek kerkhof in Losser, vertrouwend op Jezus' belofte van opstanding en eeuwig leven. Het was toen 1 december 1975.

Een goede vader werd door de Heer van het leven opgeroepen. Iemand, die gelukkig was met zijn vrouw en zijn kinderen. Die in liefde en geloof zijn gezin voorging. Die zijn leven lang in hard werken voor de zijnen opkwam; die ook zijn kinderen niet in de steek liet, toen zij op hun beurt gezinnen stichtten en bij het tot stand brengen van hun huizen veel werk te verzetten was.

Nu mag hij terecht St. Paulus nazeggen: Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof bewaard. Nu zal de Heer mij geven de kroon van gerechtigheid, die de Heer geeft aan zijn getrouwen.

Vrouw, kinderen en kleinkinderen, dank voor jullie goede zorgen. Weest goed met elkaar. Wij zullen elkaar weerzien op een plaats, waar geen pijn is, geen verdriet, geen dreigende scheiding: het Vaderhuis voor alle getrouwen.

Heer, geef uw dienaar Hendrikus de eeuwige rust.

Voor uw blijk van medeleven bij het heengaan van mijn lieve man, onze dierbare vader en opa, en de laatste eer aan hem bewezen, zijn wij u zeer dankbaar.

J. G. Notkamp-Vos
kinderen en kleinkinderen.