

De volgende regels zijn geschreven in  
dankbare herinnering aan

HENDRIKUS JOHANNES FRANC. NOTKAMP

Hij werd geboren te Losser 15 febr. 1924.  
Overleden te Oldenzaal 6 juli 1971. Op 10  
juli werd zijn lichaam na de viering van  
de Eucharistie in de parochiekerk van de  
H. Drieëenheid te rusten gelegd op het  
r.k. kerkhof van Oldenzaal.

„Een rechtvaardige leeft uit het geloof“.  
Dit woord uit de H. Schrift tekende het  
leven van Henk. Want in ernst en verant-  
woordelijkheid aanvaardde hij zijn mense-  
lijke opdracht in deze wereld, doordrongen  
van het gebod van Christus: „God bemin-  
nen boven alles en zijn naaste liefhebben  
om God.“ Dit gebod was voor hem geen  
holle klank, maar de leidraad, die zijn le-  
ven beheerste, elke dag opnieuw. Vanuit  
deze zienswijze zag hij scherp zichzelf en  
de wereld om hem heen.

Groot was zijn geloof in God, waarin hij  
de kracht vond zijn ziekte en pijn te dra-  
gen. Hij wist dat er geen genezing voor  
hem was weggelegd en dat het einde  
spoedig zou komen. Onvoorstelbaar moe-  
dig droeg hij dat zware offer. En wanneer  
hij daarover sprak, kwam telkens één zorg  
naar voren: hij wilde niemand tot last zijn.  
Het doet ons, vader en moeder, broers en  
zusters, pijn hem te moeten missen. Hij

leefde, zichzelf vergetend, totaal voor ons.  
Hij deed en volbracht alles met die van-  
zelfsprekendheid, die alleen kan voortko-  
men uit een onvoorwaardelijke liefde en  
overgave. Dankbaar zijn we, dat we hem  
met diezelfde liefde en overgave hebben  
mogen verzorgen tot het uur van zijn heen-  
gaan naar de hemelse Vader.

Moge hij rusten in vrede.

---

Voor Uw bliken van deelneming onder-  
vonden bij het overlijden van onze lieve  
zoon, broer, zwager en oom, zeggen wij  
U hartelijk dank.

Familie G. H. Notkamp

Oldenzaal, juli 1971.  
Denekamperstraat 69.