

*Zoals hij leefde
is hij heengegaan.
Eenvoudig, tevreden
en karaktervol.*



Ter dankbare herinnering aan

Hennie Notkamp

Hij werd geboren op 26 juni 1926 in De Lutte.
Daar leefde en werkte hij.

Na een ernstige ziekte, gesterkt door de H.
Sacramenten der Zieken, overleed hij vredig en
zonder pijn bij ons thuis op 15 maart 1998 te De
Lutte.

Op 19 maart werd zijn lichaam te ruste gelegd
op het R.K. kerkhof van De Lutte.

In alle eenvoud heeft hij geleefd en gewerkt en
hij was tevreden met het leven zoals hem dat
gegeven werd.

Hennie was een bijzonder mens met z'n eigen
dagritme, eigen werkzaamheden en z'n eigen
kijk op dingen.

Zo was hij dagelijks bezig met het voorspellen
van het weer, het verzorgen van de koeien en
het preten in zich zelf.

Op de boerderij waar hij z'n hele leven woonde
heeft hij alle ruimte gekregen om zich zelf te
kunnen zijn.

Thuis hadden we allemaal een "zwak" voor ons
Hennie, juist omdat Oom Hennie, Hennie was.

Wij spreken de hoop uit dat je nu rust mag vin-
den bij God en dat hij je mag belonen voor je in-
spanningen en jou blijk van bezorgdheid voor
ons allemaal.

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden
van onze lieve oom Hennie zeggen wij u harte-
lijk dank.

Lies Notkamp en kinderen.