



In dankbare herinnering aan

Jan Notkamp

Pa werd geboren op 29 februari 1928 in De Lutte en overleed op 30 augustus 2000. We hebben hem begraven op het R.K. kerkhof in De Lutte op 4 september 2000.

Pa heeft een werkzaam leven op de boerderij achter de rug. Samen met ma stond zijn leven in het teken van zijn gezin en de boerderij in het Lutterzand. In zijn jonge jaren bewerkte hij gronden met paarden. Iets wat hij goed kon en graag deed. Hierna kreeg hij zijn tractor. Zijn "kleine Ferguson" was naast een werktuig ook een vervoermiddel dat hem naar weiden aan de Postweg en aan de grens kon vervoeren. Hij was er trots en zuinig op. Vakantie was aan pa niet besteed, hij had genoeg aan de boerderij, de Dinkel en het Lutterzand. De laatste jaren had hij de zorg voor de pinken en de kalveren. "Ziene junskes", zoals hij ze noemde, lagen altijd in vers stro en kwamen niets tekort.

Veranderingen op de boerderij werden door hem meestal kritisch ontvangen, maar eenmaal doorgevoerd was hij er trots op en liet iedereen dat ook weten.

Naast het vele werk en zijn gezin was er weinig tijd voor hobby's. Echter een voetbalwedstrijd op de TV ging hem niet snel mis. Ook zijn twee duifjes kregen de aandacht en Johan kreeg de uitdrukkelijke opdracht ze goed te blijven verzorgen. De zondag 's morgens ging hij alleen wandelen. Hij had oog voor de natuur en was zo ook op de hoogte van de veranderingen in de buurt. Tijd voor een praatje was er altijd wel, met iedereen die hij tegenkwam.

In maart openbaarde zich bij hem zijn ziekte; longkanker met uitzaaiingen. Dat hij niet kon worden genezen heeft hij rustig geaccepteerd. Pa praatte niet graag over zichzelf en klagen deed hij al helemaal niet. Hij wist dat hij ging sterven en kon daar ook over praten. "In de hertst ben ik er niet meer" hield hij ons voor. Zijn vaak opgewekte houding maakte ook voor ons zijn ziekteproces dragelijker.

Tijdens zijn ziekteproces maakte hij meer tijd vrij voor zijn gezin en met name voor zijn zes kleinkinderen. Die gingen graag naar opa. Vaak zei hij schertsend: "Ik wil nog een keer met de jungs an 't schap stoan". Het mocht niet meer zo zijn. Thuis, in zijn vertrouwde omgeving stierf hij, na een goede verzorging van ma, temidden van allen die hem lief waren.

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven en de belangstelling na het overlijden van pa.

augustus 2000

Marietje Notkamp - Benneker
kinderen en kleinkinderen.