

Bid voor de Ziel van Zaliger  
**JOHANNES NOTKAMP**  
weduwnaar van  
**Geziena Gervink,**

geboren te Benningen 8 December 1877.  
voorzien van de H.H. Sacramenten der  
Stervenden aldaar overleden 20 December  
1939 en den 23en Dec. d.a.v. begraven op  
't R. K. Kerkhof te Denekamp.

Zalig zijn de dooden die in den Heer  
sterven; zij rusten uit van hun arbeid en  
hunne werken volgen hen na. (Apoc. 14. 13.)

Gelukkig degenen, die langzaam en van  
verre den dood zien naderen; zoo toch be-  
reiden zij zich voor om heilig te sterven.  
Hun gedachten stijgen op uit de aardsche  
bekommernissen en gaan heen waar de  
belangen zijn van God.

Met groot geduld en onderwerping droeg  
hij zijn ziekte en lijden, om aldus meer ge-  
reinigd te kunnen verschijnen voor den troon  
van God. De moeilijkheden van 't leven  
bleven hem niet gespaard. Vele malen zag  
men hem, waar ziekte en dood waren  
binnengetreden, indachtig de woorden van  
Christus: Zalig de barmhartigen, want zij  
zullen barmhartigheid verwerven. Moge God  
hem reeds de kroon der eeuwige vreugde  
geschonken hebben.

Dierbare familie en vrienden, laat u leiden  
door de christelijke liefde en blijft mij  
gedenken in uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus. barmhartigheid.

---

H. Benneker, koster, Denekamp