



Gedenkt in uw gebeden

## JOHANNA HELENA NOTTING

echtgenote van  
Henderikus Gerhardus Vroling.

Zij was geboren te Coevorden op 27-6-1918 en is plotseling thuis gestorven op 13-9-1981. Ze ontving de ziekenzalving en we hebben voor haar gebeden.

Op een schone zondagmiddag in september is zij zo maar ineens van ons heengegaan; mijn vrouw, onze moeder en oma.

Ze had zelfs niet de mogelijkheid om ook maar van iemand afscheid te nemen. En in haar werkzame leven kende zij zovele mensen en zovele mensen kenden haar.

Tot haar zestigste levensjaar werkte zij als verpleegster en daarna nog steeds als lerares op de vakschool voor meisjes.

We denken aan alles wat zij dag in dag uit gedaan heeft, maar vooral aan wat zij al die jaren voor zovelen betekend heeft als persoon. Zij dacht altijd alleen maar aan anderen. Zij betekende verschrikkelijk veel voor zovelen, haar goedheid was grenze-loos, ze was de liefste vrouw, moeder en oma die men zich maar kon wensen.

Gods gedachten zijn niet de onze, het leven is een mysterie en de dood komt als een dief in de nacht.

Zij ruste in vrede.

Lieve man, lieve kinderen, lieve vrienden en vriendinnen, blijft niet bedroefd. Denk eens aan mij, vol bewondering staande bij de zeven koren van engelen, met Willeke aan mijn hand.