

Jan van Nuenen

Hij werd geboren te Meerveldhoven op 30 april 1927 en overleed op 29 september 1998 te Borne.

Op 7 oktober hebben we met een Eucharistieviering in de Stephanuskerk te Borne afscheid van hem genomen.

Terugkijkend op Jan's leven waren er een aantal zaken die steeds weer zijn belangstelling hadden en waar hij zich met hart en ziel voor inzette.

Zo heeft hij enthousiast bijgedragen aan het behoud van de kennis over de textielindustrie, met name het weven op handweefgetouwen.

Ook zijn archeologische werk toont zijn grote interesse in het verleden en het doorgeven van de kennis hierover.

Jan was een man met een heldere visie op de samenleving.

Zijn waarden en normen, voortkomend uit de Christelijke traditie maakten dat hij, als parochiemedewerker op vele terreinen in de Stephanus Gemeenschap actief was.

Deze visie vertaalde zich ook in het werken aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving, zoals hij deed bij het antifacismecomité en het vluchtelingenwerk.

We hopen dat velen, door hem geïnspireerd, hiermee verder zullen gaan.

Voor Uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en voor uw blijk van medeleven danken wij U van harte.

Truus
Gertie, Aldo, Rosan
Helma, Paul
Annemiek, Adriaan