



Een gedachtenis aan

JOHAN VAN NUENEN

Geboren 12 oktober 1939.

Hij overleed vrij plotseling na een kortstondige ziekte, in het SMT te Hengelo, op woensdagavond 27 juli 1994.

In de Lambertuskerk namen we afscheid van Johan, op maandag 1 augustus.

Daarna volgde zijn crematie te Usselo.

Johan was opgeruimd, humoristisch en blijmoedig van karakter.

Hij praatte niet veel over zichzelf, maar stond graag klaar voor een ander.

Hij hield veel van motorsport waar hijzelf ook jaren aan deelnam.

Bij het vissen aan het water vond hij stilte en rust.

In het oudershuis aan de Wilgenweg woonde hij zijn hele leven, in de beste verstandhouding met al zijn burenen.

Daar was hij gelukkig.

Johan was een gelovig mens. Zo willen wij hem gedenken.

*Heer, moge Johan leven
in vrede met zijn God.*

Voor uw medeleven betoond na het overlijden van onze dierbare broer, zwager en oom danken wij u hartelijk.

Familie van Nuenen.