

Dit gedachtenisprentje moge ons aansporen
om te bidden voor

**PETRUS JOHANNES CORNELIS
VAN NUENEN**

Hij werd geboren te Terheijden 7 januari 1907. Meer dan 40 jaren lang was hij in een gelukkig huwelijk verbonden met

LAMMERDINA ALEIDA BRUNSVELD

die hem 4 januari 1973 voorging naar de eeuwigheid. Onverwacht ontsliep hij in de Heer, nog voorzien van de zalving der zieken, 10 september 1974 te Hengelo (O). Zijn lichaam hebben wij te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo (O)
14 september 1974.

Voor Uw medeleven betoond na het overlijden van onze lieve zorgzame vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie van Nuenen

Hengelo (O), september 1974
Wilgenweg 14

Niemand kon vermoeden, dat wij zo gauw na het onverwachte heengaan van moeder ook vader op eens zouden verliezen. In onze herinnering bewaren wij dankbaar het beeld van hen beiden, die door de tegenstelling van hun karakters juist een harmonieus huwelijk wisten op te bouwen en een mooi gezin hebben gesticht, waaraan de kinderen dankbaar kunnen terugdenken. Vader, altijd werkzaam, altijd bezig, in eigen levensstijl zijn weg gaande, steeds bereid om iemand voort te helpen, goed van karakter, primair-reagerend, maar nooit haatdragend en onmiddellijk vergetend en vergevend, vormde met moeder, die mild was en barmhartig vol toewijding en zorg, die stil en onopvallend haar plicht deed in haar gezin, een hechte eenheid. Nu zij ons zijn voorgedaan naar de hemel, bidden wij: „God, Die ons geboden hebt, vader en moeder te eren, ontferm U over de zielen van onze (groot) ouders en vergeef hun de zonden en geef, dat wij hen eens mogen terugzien in de vreugde van Uw heerlijkheid. Door Christus, onze Heer. Amen”.
(Miss. Rom.)