



In vrede

GEORGE NUIS

echtgenoot van
ELISABETH PAULA VAN ESSEN.

Hij is 17 februari 1927 te Losser geboren. Voorzien van de zalving der ernstige zieken overleed hij 3 december 1975 te Enschede.

Hij werd 6 december 1975 te ruste gelegd op de r.k. begraafplaats te Overdinkel.

De mens wikt . . . God beschikt . . . zegt een oud spreekwoord. Wij dachten: mijn man en onze vader is in de kracht van zijn leven . . . en toch is hij ons ontvallen terwijl we hem niet kunnen missen.

Woorden schieten te kort . . . Wij roepen hem in onze herinnering als een man die van de morgen tot de avond werkte en zorgde voor zijn vrouw en kinderen. Voor iedereen stond hij klaar. Voor hem was niets teveel.

Wetend dat een ernstige kwaal zijn gezondheid aantastte, hield hij vol tot het laatste, tot hij zich doedmoed gewonnen gaf. Hij was een dapper man.

Heer, geef hem de eeuwige vreugde bij u en schenk ons de kracht te aanvaarden wat ons overkwam.

Dat hij ruste in vrede.

Voor uw blijk van medeleven bij het heengaan van mijn innig geliefde echtgenoot en onze lieve zorgzame vader, en de laatste eer aan hem betoond, zijn wij u zeer dankbaar.

E. P. Nuis-van Essen
Sjors
Crista - Jan (verloofde)
Anita