

MARTIEN VAN NUNEN

werd op 4 juli 1904 geboren
in Valkenswaard.

Daar is ze opgegroeid;
daar heeft ze altijd gewoond,
geleefd en gewerkt.

Op 18 augustus 1930 trouwde zij
met Noud Roest.

Samen waren zij gelukkig
in hun zorg voor elkaar,
voor Pieter en zijn gezin.

Daarin vond Martien
haar levensgeluk en levensvervulling.

Zij was een begaafde vrouw:
gelovig en rechtvaardig,
geduldig en dienstbaar,
blij en dankbaar.

Samen met haar man
vond zij in den Haagacker
een stuk geborgenheid.

In haar laatste levensjaar
werd zij ziek.

In november 1979 werd zij opgenomen
in het St. Josephziekenhuis
te Eindhoven.

Daar is zij 12 december gestorven,
gesterkt door de zalving
en het gebed van de Kerk.

Van harte dank voor uw sympathie
jegens oma,
vooral ook het laatste jaar.

Van harte dank
voor uw gebed en meeleven met ons
bij haar heengaan.

A. Roest
Pieter en Mieke
Ron, Inge en Frank