



*om je heengaan treuren wij
om wat je was zijn wij dankbaar*



In dankbare herinnering aan

**GERHARDUS BERNARDUS
OELDERINK**

echtgenoot van

GERHARDA HENDRIKA TEN HOOPEN

Pa werd geboren op 20 april 1926 te Losser. Hij overleed thuis op dinsdag 28 december 1993 na voorzien te zijn van het Sacrament van de Zieken. Na de plechtige uitvaartdienst in de St. Pauluskerk op 31 december 1993 hebben wij hem te ruste gelegd op de Westerbegraafplaats te Enschede.

Na een moedig gedragen slopende ziekte is pa nog onverwacht van ons heengegaan. Pa was voor ons een zorgzame vader die heel veel voor ons heeft gedaan. Met heel veel plezier werkte hij aan onze tuin en aan het onderhouden van het huis.

Auto's waren zijn grote hobby, samen uitgaan een geliefde bezigheid.

Hij stond steeds klaar om een ander te helpen niets was hem teveel.

Zijn 3-jarig verblijf als militair in Indonesië heeft duidelijke sporen nagelaten door de herhaalde malaria koortsaanvallen.

Pa we hopen dat je nu je rust gevonden hebt na de moedige maar ongelijke strijd die je hebt gestreden. We zijn dankbaar dat we je daarbij behulpzaam hebben mogen zijn.

Pa rust in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze vader zeggen wij u hartelijk dank.

Gerda
Richard
Rudi