



J. Weirich sc.

HART VAN JEZUS, BRON
ALLER VERTROOSTING,
ERBARM U ONZER.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Johanna Ohlering.

Weduwe van

ALBERT HENDRIK ROHRING

geboren te Beuningen, gemeente Lossèr, den
8sten Maart 1849 overleed zij, voorzien van
de H.H. Sacramenten der stervenden te
Overdinkel den 28 April 1919 en werd
den 1sten Mei daaropvolgende op
het R. K. Kerkhof aldaar begraven.

Zij was een trouwe echtgenoots, een zorg-
vuldige moeder en de liefde, welke zij allen
toedroeg, sloot de liefde jegens God niet uit.

H. Greg. v. Naz.

De zoetste vertroosting, welke men mede-
neemt in het graf, is de getuigenis, dat men
een teedere en liefdevolle moeder geweest is
en aan de kinderen degelijke beginselen en
christelijke deugden tot erfenis achterlaat.

H. Franc. Sal.

Dierbare kinderen en kleinkinderen! ver-
geet niet wat ik voor u geweest ben, noch
wat ik voor U gedaan heb. Vergeet mij niet in
uwe gebeden. Ik heb U allen zoo innig lief
gehad. Blijft eensgezind onder elkander, dient
God getrouw en leeft zoo, dat gij den dood
niet behoeft te vreezen.

H. Ant. H. Aug.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (200 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, geef haar de eeuwige
rust. (500 dagen afl.)

5 Onze Vader. 5 Wees Gegroet.

Zij ruste in Vrede.

Oldenz. Electr. drukkerij J. Verbaag.