



Ter vrome gedachtenis  
aan den Heer

**Christiaan W. J. Omloo**

Echtgenoot van

**Hendrika M. Pijnappel**

Hoofd der R.K. Jongensschool

President van de St. Vincentiusvereniging

Directeur van het Zangkoor der Parochie Lent

geboren te Elst 16 Maart 1886; als oorlogslachtoffer overleden te Lent 20 September 1944 en 25 Sept. d.a.v. op het R.K. Kerkhof begraven.

Wij hebben hem gekend als zijnde de mens, die weldoende door het leven gaat, hij was eenieders vriend om zijn edel karakter en hulpvaardigheid, iederen dag op de post van zijn arbeid. De dood heeft hem opgeroepen op de avond van de bevrijding en hem gebracht tot God, die zijn loon zal zijn voor zijn leven vol verdienstelijke werken.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik meende nog menig jaar van geluk in jullie midden te mogen doorbrengen, doch de Heer heeft het anders gewild. Zijn H. Wil zij gezegend. Blijft getrouw in je geloof en vergeet mij niet in je gebeden. Wij zullen elkander weerzien.

Jezus, Maria, Jozef,  
ik geef U mijn hart,  
mijn geest en mijn leven.

Fotograf. Vergrotings- en Reproductie-Inrichting  
Groesbeekscheweg 24, Nijmegen