



In dankbare herinnering aan

## ARNOLD VAN OMMEN

Geboren 19 december 1914  
te Lonneker.

Overleden 2 september 1997  
te Glanerbrug.

Vader was een integer mens.

Tot aan zijn dood kon je een goed gesprek met hem voeren, ook over persoonlijke dingen.

Hij had de gave om te luisteren.

Zijn heldere kijk bracht veel rust en inspiratie.

Zijn kleinkinderen werden evenals zijn eigen kinderen ingewijd in de klassieke

muziek, door ieder op zijn beurt te boeien met het verhaal en de muziek van de Fremersberg.

Van de vele werkzaamheden die hij in zijn arbeidzaam leven verrichtte, werd zijn werk voor de beleggingsclub een echte hobby, die hij tot aan zijn dood met veel arbeidsvreugde uitvoerde.

Vaders zorgzaamheid voor moeder, de kinderen en kleinkinderen was tekenend voor de liefde die hij wilde geven. De laatste zeven jaar werden jaar voor jaar zwaarder.

Na 50 jaar gelukkig huwelijk moest hij met lichte tegenzin het grootste gedeelte van de zorg voor moeder overlaten aan anderen.

*Moge God hem belonen.*

*Hij ruste in vrede.*