



*Laat mij verder leven
in Uw herinnering.*



Dankbare herinnering aan

Willemina van Ommen

weduwe van

Wilhelmus Antonius Koman

Zij werd te Klazienaveen geboren op 8 januari 1895. Kort na het begin van de eerste wereldoorlog trad zij in het huwelijk op 17 september 1914. Het 25-jarig huwelijksfeest mocht zij niet beleven. Reeds op 16 september 1938 overleed haar man. In de jaren erna heeft zij als moeder van negen kinderen veel zorgen gekend, vooral in de periode van de tweede wereldoorlog. Haar oudste dochter stierf in 1946. Leed en tegenslagen heeft zij gelovig en moedig verwerkt. Het lag haar niet om ophef over iets te maken. Zij was graag op haar zelf en leefde voor haar omgeving wat teruggetrokken. Binnen eigen kring stelde zij als oma een gezonde onderlinge familieband en veelvuldig contact zeer op prijs. Stil geleefd en gewerkt is zij ook stil heengegaan. Voorzien van het sacrament der zieken in het bejaardencentrum van Bargeres te Emmen heeft zij op 18 oktober 1980 afscheid genomen van dit leven. Gevolg gevend aan haar wens hebben wij haar lichaam op 22 oktober d.a.v. begraven op het katholieke kerkhof van Erica, in welk dorp zij tien jaar heeft gewoond.

Almachtige en barmhartige God,
wie U kent als Vader gelooft in Uw zorg voor ieder van ons. Bij alle dank zijn wij U erkentelijk voor de vele jaren, dat moeder en oma temidden van ons heeft geleefd. Wij bidden U: beloon haar moederlijke zorgzaamheid met de altijddurende vreugde bij U. Moge de eenvoud van haar ons blijven als iets dat een mens siert tot in lengte van dagen. Amen.

Mogen wij U hartelijk danken voor Uw gebeden en medeleven.

Familie Koman