



HEDEN
NOG
ZULT GE
BIJ MIJ
ZIJN





Ter dankbare herinnering aan

Dina Carolina Onland

Geboren 4-11-1916 te Buurse.

Overleden op 3 april 1980 te Valkenburg en begraven op het R.K. Kerkhof te Buurse op 8 april 1980.

„Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb” (Joh. 13, 15). Zo eindigt het evangelie op Witte Donderdag, de dag waarop Diny in alle stilte is heengegaan naar het huis van de hemelse Vader.

Deze woorden hebben haar leven geïnspireerd. Zij heeft in grote onrust steeds gezocht naar wegen waarlangs ze dit volgen van de Heer waar kon maken. Zij zocht eerst in de geborgenheid van het klooster. Maar dat bleek haar weg niet te zijn. Ziekte belette haar op deze weg verder te gaan. Na een periode van dienstbaarheid in een ziekenhuis ging ze terug naar Limburg om te werken voor bejaarden. Toen dit allemaal veranderde en er officiële diploma's vereist werden, moest ze ook dit opgeven.

Maar dienstbaar is ze gebleven. Voor de kerk, voor Gods volk onderweg was haar niets teveel. Zij spaarde haar inkomsten op en besteede die voor de priesteropleiding in de Derde wereld, waar twee priesters haar dankbaar als weldoenster in ere houden.

Haar leven is vruchtbaar geweest op haar eigen wijze. We twijfelen niet of zij is het huis van de Vader binnengegaan. Houden wij hier haar gedachtenis in ere door onze zorg en inzet voor Gods volk, door onze inzet voor de kleinsten en zwaksten.