



In dankbare herinnering aan

HENDRIKUS JOHANNES ONLAND

echtgenoot van

Anna Gerridina Josephina Velthuis

Hij werd op 12 oktober 1922 in het Twentse Buurse geboren. Gesterkt door de Sacramenten der Zieken overleed hij op 23 november 1991 in ziekenhuis de Grote Beek te Eindhoven.
Op 27 november d.a.v. hebben we hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Oirschot.

Dankbaar voor alle goede zorgen aan ons besteed, moeten we je nu teruggeven in de handen van de levende God.

Alles gaf je aan je gezin, waar je vanuit je bakkersvak voor zorgde, ja iedere dag, door weer en wind ging je op je fiets in Eindhoven werken.

Dit viel niet altijd mee en vooral aan het dag/nachtdienstwerk kon je moeilijk wennen.

Je hebt een lieve, goede vrouw die je daar steeds in ondersteunde. Samen hebben jullie dit 40 jaar lang gedaan. Het is jammer dat we dit niet uitbundig konden vieren.

Op je kinderen was je ook trots, je begeleidde hen zoveel je kon, daarvoor liet je zelf veel.

In alles was je precies en bezorgd. Deze dingen verlangde je ook van ons.

Je was een gelovig mens. We weten dat, toen het eerste kleinkind werd geboren, we jullie bij de H. Eik hebben opgehaald. De kleinkinderen waren opa's lust en leven.

Een gelovig mens, dat kwam tot uitdrukking in je wekelijkse kerkbezoek waar je eerst vanaf je kinderjaren in Buurse en na je huwelijk 40 jaar bij de Camberij van St. Pieter en later het bejaardenkoor Gods lof bezong. Of het zo moest zijn, dat God je daags na St. Cecilia de patroonheilige van muziek en zang, heeft geroepen op de sterfdag van je eigen vader.

We hadden je graag nog een tijd in ons midden gehad maar 't heeft niet mogen zijn.

Het laatste jaar van je leven was heel moeilijk, maar door de liefdevolle verpleging en zorg in diverse ziekenhuizen, maar vooral in ziekenhuis de Grote Beek in Eindhoven, hebben we toch nog een paar weken die lieve man, vader en opa mogen meemaken.

Vader, bedankt voor alles en tot ziens: we zorgen voor elkaar.

Voor uw belangstelling en meelevens tijdens de ziekte van ons vader en opa zeggen wij u onze oprechte dank.

A.G.J. Onland - Velthuis
Kinderen en kleinkinderen

Psalm 139.

*Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust,
Gij let op al mijn wegen...
Uw hand rust altijd op mijn schouder...
Al stijg ik naar de hemel op: daar zijt Gij reeds,
Al daal ik naar het dodenrijk: Gij zijt aanwezig...
Ook daar is het Uw hand, die mij blijft leiden.
Ook daar houdt Gij mij stevig vast...
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
Voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.
Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest,
Mijn diepste wezen is U niet verborgen...
Mijn dagen waren al door u geteld,
Voordat de eerste nog was aangebroken.*