





In liefde blijven wij gedenken

**Geertruida Johanna Theresia  
Haarman-Ophuis  
Truus**

echtgenote van  
Hendrikus Franciscus Haarman

Zij werd op 28 november 1933 te Losser geboren. Voorzien van het Sacrament der Zieken is ze na een korte ziekteperiode op 21 december 2004 thuis overleden.

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een Eucharistieviering in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna we haar begeleid hebben naar haar laatste rustplaats op het kerkhof.

Truus groeide op in een groot gezin in Zuid-Berghuizen. Na haar schooltijd heeft ze vele jaren hard gewerkt in de confectie te Enschede. Op de dansles in 1948 leerde Truus Henk kennen. Ze trouwden op 7 januari 1960. Ze kregen drie kinderen waarvoor ze altijd klaar stond. Toen de kinderen de deur uit waren heeft ze samen met Henk, die in 1992 met de VUT is gegaan, nog een mooie tijd mogen beleven. Ze was gek op haar acht kleinkinderen,

aan wie ze veel tijd en aandacht heeft besteed. Daarnaast genoot ze van de vakanties met de bus, de vele fietstochten en het gewoon gezellig samenzijn met anderen.

Op 13 juli 2004 kwam aan deze mooie periode een abrupt einde. Na een periode van goede hoop op herstel kregen we op 16 september 2004 het bericht dat ma ongeneeslijk ziek was. Vanaf dat moment is ze thuis geweest en hebben we haar liefdevol tot het einde mogen begeleiden. Wij zijn erg blij en dankbaar dat we dit voor haar hebben mogen doen.

Ma was voor ons allemaal een rustige, zorgzame en lieve vrouw, moeder en oma, die altijd voor iedereen op de achtergrond aanwezig was.

*Ma, bedankt voor alles.*

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma.

Henk Haarman

Anja en Johan

*Jeroen, Moniek*

Wilfried en Marja

*Daniek, Myrthe, Thijmen*

Ingrid en Martin

*Sven, Elke, Loes*