



Piombo

HEER JEZUS, LEER ME  
MIJN KRUIS DRAGEN

Jesus!

Maria!

Joseph!

Op den feestdag van de H.H. Apostelen Simon en Judas Thadeus, den 28 October 1943 overleed te Oldenzaal, na het ontvangen van de H. Sacramenten der Stervenden

## **GERARDUS OUDE OPHUIS**

Echtgenoot van

**Theresia Johanna Maria Loves.**

Geboren te Losser 6 September 1870 en te Oldenzaal begraven op het R.K. Kerkhof 30 October 1943.

Eenvoudig en oprecht was zijn levenswandel. Met werken en zorgen heeft hij zijn leven doorgebracht. Als trouwe echtgenoot en liefdevolle vader is hij waardig in de gedachtenis der goeden te leven.

Uitgeput van krachten, stierf hij in een gezegenden ouderdom. Het sterven valt niet zwaar, als men zich mag troosten met de gedachte dat men zijn leven goed heeft besteed.

Nu heeft de Heer hem van alle kwelling verlost en hem opgenomen in het Rijk van vrede en rust.

Dierbare echtgenote en kind, treurt niet als zij die geen hoop hebben, dankt de goede God dat wij zoo lang gelukkig hebben mogen samenleven en troost U met de hoop dat wij eens weer zullen samen zijn hierboven bij God in den hemel.

Mijn Jesus, barmhartigheid.

Hij ruste in vrede.

H. Plechelmus, bid voor ons.