





In dankbare herinnering aan

ADRIANUS VAN OS

weduwnaar van CHRISTINA ROLINK

Hij werd op 2 september 1891 te Erica geboren. Tijdig mocht hij gesterkt worden door de Sacramenten van Gods heilige kerk. Op 13 april 1968 is hij in de vrede van Christus gestorven. Zijn lichaam hebben wij op 18 april d.a.v. naast dat van moeder op het Katholieke kerkhof van Erica begraven. Samen met hen verwachten wij de verrijzenis die komende is. Zalig de doden die in de Heer sterven. Daags voor Pasen nam God hem uit ons midden weg. Weliswaar stortte het huls van zijn aardse inwoning ineen, toch was voor hem een hemelse woning reeds gereed. Immers wij geloven dat zij die met Christus zijn gestorven, ook met hem zullen verrijzen en leven in eindeloze heerlijkheid.

Zijn eenvoudig geloof en arbeidzaam leven blijven voor ons een schone herinnering. Wat God doet, is welgedaan. Wij willen het woord en voorbeeld van onze ouders nimmer vergeten. Wij zullen elkaar weerzien en met elkaar weer worden verenigd en onze vreugde zal volkomen zijn. Laten wij bidden:

God die ons bevolen hebt vader en moeder te eren, ontferm u genadig over onze ouders, vergeef hun zonden en laat ons hen weerzien in de vreugde van het eeuwig leven. Wij vragen het U omwille van Christus, onze Heer.

Hij leve bij God in vrede