





Bidt voor de Zielerust van

ADRIANUS THEODORIS VAN OS

echtgenoot van HENDERIKA ROLINK

De dierbare overledene werd 3 mei 1908 te Schöningsdorf (Dld.) geboren en overleed, voorzien van de Sakramenten der Zieken, op 1 augustus 1973 te Zwartemeer. De 4e augustus d.a.v. werd zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op het parochiekerkhof te Zwartemeer

Heel erg en langdurig was het lijden van onze dierbare man en vader, maar bewonderenswaardig was zijn geduld en dapperheid

De bijbel zegt: „De rechtvaardige leeft uit het geloof” en dat hebben we bij hem als werkelijkheid gezien

Zijn leven en sterven moet ons tot troost dienen en als voorbeeld om ons te versterken in het geloof. Hij heeft zich toevertrouwd aan de vergeving van God, die groter is dan al onze schuld

Bidden wij: Vader in de hemel. Heer van leven en dood, Uw Zoon heeft ons gezegd dat een graankorrel moet sterven om vrucht te dragen

Help ons te geloven dat dit sterven vrucht zal voortbrengen, ook voor ons die achterblijven

Bidden wij voor moeder en de kinderen en familieleden en allen die zijn leven van nabij deelden; die graag hebben willen hel-

pen, maar zich machteloos voelden. Dat God hen bewaart voor moedeloosheid en twijfel, dat zij elkaar overeind houden

Onze Vader . . . Wees gegroet
Heer, geef hem de eeuwige rust
Dat hij ruste in vrede. Amen

Hartelijk willen wij u danken voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader

Familie VAN OS - ROLINK
Kinderen, behuwd- en
kleinkinderen