



Murillo

759 B.d.T.L.

K 2228

Gedenk in uwe gebeden en H. Misoffer  
de ziel van zaliger

**Anna Margaretha van Os,**

echtgenootte van

**HERMANUS HOFSTEDE,**

geboren te Erica 25 Juni 1905 en aldaar  
gesterkt door het H. Oliesel, overleden  
17 December 1943 en den 21sten d.o.v.  
begraven op het R. K. Kerkhof.

---

Als een liefdevolle echtgenootte, als een  
trouwe en zorgzame moeder, als een ijverige  
en diep-geloovige Christinne en een vurige  
vereester van Maria heeft zij niet anders  
dan zegen en geluk verspreidt in de kring  
van haar groot gezin.

Haar heengaan is een onherstelbaar verlies  
voor haar aardsch gezin, doch, wijl moeder-  
liefde niet sterft, zal vanuit den hemel haar  
liefde en zorg heil brengen aan haar kinderen  
en dierbaren op aarde.

Dierbare echtgenoot! Zoo dijkwijs in  
ons pas gevierd koperen huwelijksleven  
bogen we berustend het hoofd voor Gods  
H. Wil. We doen het ook nu. „Gelijk het  
de Heer behaagd heeft, is het geschiedt ;  
de Naam des Heeren zij gezegend”.

Lieve kinderen, mijn trots en mijn vreugde,  
blijft aan moeder denken, vooral in jullie  
onschuldig gebed. U allen wacht ik in den  
Hemel.

**Heer, geef haar de eeuwige rust.**

**ONZE VADER - WEES GEGROET.**