





Een blijvende gedachtenis aan
AUGUSTINUS GERARDUS (GUUS) VAN OS

echtgenoot van
Annie Boelens

Geboren op 12 mei 1936 te Zwartemeer, is hij plotseling overleden op 3 april 1990. Na een plechtige uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Henricus te Klazienaveen hebben we afscheid van hem genomen op vrijdag 6 april in het crematorium „De Meerdijk” te Emmen.

De levensdagen van een mens zijn geteld en we weten niet wanneer het ogenblik er is om rekenschap te geven van ons doen en laten. Wel ervaren we dat voor de dood niemand veilig is.

Je kunt hem niet ontvluchten, waar je ook gaat.

Zo is dan een goed mens, een zorgzame man en vader, van ons heengegaan.

Een man van weinig woorden, die altijd bereid was om klaar te staan voor een ander. Toen hij zijn beroep niet meer kon uit-

oefenen, wist hij met veel toewijding en plezier zijn tijd te besteden aan tuinieren en knutselen.

Wij zijn bedroefd om zijn vroege heengaan, maar ook dankbaar voor wat hij heeft betekend voor ons en dat een lijden hem bespaard is gebleven.

De mensen weten heden niet wat morgen hen kan brengen, noch hoe, noch waar de felle dood hen in de weg zal springen.

Gevreesde dood, hoe onbereid moet gij er velen treffen, die sterven en wat sterven is ach, nauwelijks beseffen.

Guido Gezelle

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader zijn wij u oprecht dankbaar.

Annie van Os - Boelens
Adri
Annet en Gerry

Klazienaveen, april 1990