





Als dankbare herinnering aan

HARM HENDRIK VAN OS

weduwnaar van Femia Maria Heynen.

Geboren 25 oktober 1914 te Erica, is hij gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving overleden op 21 november 1986 te Klazienaveen.

Zijn lichaam hebben wij 26 november aan de aarde toevertrouwd op het R.K. kerkhof van de H. Henricusparochie te Klazienaveen.

Hijzelf deelt in het Verrijzenisleven
van Christus.

Allemaal waren wij erop voorbereid, dat pappa het niet zolang meer zou maken. Klagen deed hij nooit, want hij wilde niet ziek zijn. Terwijl wij als kinderen 's avonds allemaal bij hem waren, is hij in alle rust van ons heengegaan.

Hij was een man om van te houden;

vooral zijn kleinkinderen betekenden veel voor hem, en hij had alles voor hen over.

Wij zullen nu verder moeten leven met de vele, mooie en fijne herinneringen aan hem, die ons is voorgegaan naar God.

„En duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren, zijn woord behartigen en het volbrengen.”

(uit Ps. 103)

Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve vader en opa zijn wij u zeer dankbaar.

Kinderen en kleinkinderen.

Klazienaveen, november 1986.