





Dankbare herinnering aan

JOHANNA VAN OS

Te Erica op 18 februari 1918 geboren, huwde zij 8 juni 1946 met Gradus Hemel. Uit hun huwelijk werden 4 kinderen geboren.

Zij was een zorgzame vrouw, een goede moeder en voor haar acht kleinkinderen een lieve oma.

Ze heeft een zeer moeilijke tijd doorgemaakt na het verlies van haar man in 1978. Heel haar leven was zorgen voor anderen.

Stond altijd klaar om te helpen, ook toen ze de laatste jaren zelf hulp nodig had.

De burens waren voor haar een grote steun, gaven haar het gevoel, niet alleen te zijn.

Ze wilde zo graag naar een bejaardenwoning, maar die wens is on vervuld gebleven.

Deze diepgelovige vrouw wilde op de Eerste Kerstdag naar de kerk, maar in die heilige nacht is zij plotseling overleden, is zij geboren tot 't nieuwe leven.

Het Kerstfeest werd zo haar Paasfeest, namelijk het deelnemen aan het leven van de verrezen Heer.

Haar stoffelijk lichaam hebben we op 30 december 1987 na een Eucharistieviering ten afscheid aan de aarde van het R.K. kerkhof te Erica toevertrouwd. Daar zal het rusten tot op de jongste dag.

Heer onze God, door dit plotseling heengaan van onze moeder en oma zijn we diep getroffen. We zullen haar heel erg missen, want ze leefde zo echt met ons mee. Ze was zo van ons allemaal. We zijn bedroefd omdat we dankbaar zijn voor wat zij voor ons geweest is. Dat wij in ons leven iets uitstralen van haar goedheid en haar zo vasthouden in onze herinnering.

Moge zij voor altijd rusten in Uw hand.

Voor het meeleven in deze voor ons zo droeve dagen danken U

de kinderen en kleinkinderen.