





Dankbare herinnering aan

JOHANNES HERMANNUS VAN OS

echtgenoot van

Maria Catharina Sommer

Hij werd te Erica geboren op 14 september 1908. Als enige broer van meerdere zussen groeide hij thuis op. Jan werd een timmerman die zijn vak goed verstond en uitvoerde. Gehuwd op 8 november 1932 wist hij zich een gelukkige man en vader. Zijn gezin telde twee zoons en drie dochters. Dat hij een opgewekte opa was, kunnen zijn kleinkinderen getuigen.

Allen die hem goed gekend hebben, zullen de opmerkingen en gezegdes uit de mond van Jan niet gauw vergeten. Hij was traditiegetrouw en voelde zich daarom thuis bij zijn leeftijdgenoten. Hij stelde gemoedelijkheid op prijs en wist op zijn manier, met zang en dans, bij te dragen aan de gezellige sfeer. Tot het einde toe overtuigde hij zich, of iets goed gemaakt was.

Toen hem de intensieve verpleging thuis niet meer verleend kon worden, bleef hij verzekerd van de opofferende liefde van z'n vrouw al de uren die zij samen in het verpleeghuis „De Bleerincq" te Emmen doorbrachten. Voorzien van het Sacrament der zieken overleed hij op 1 juli 1980.

Op 5 juli d.a.v. hebben we zijn lichaam eerbiedig begraven op het katholieke kerkhof van Erica.

God, Schepper en Vader,
Geen enkel leven is volmaakt en ook het leven van ons mensen vertoont steeds tekorten en gebreken. U let op wat wij ervan maken met onze eerlijke pogingen. Wij vrouwen onze dierbare overledene toe aan uw liefdevolle barmhartigheid.

In geloof en liefde, soms met een opstandig gemoed, zijn er offers gevraagd, die vaak erg zwaar waren. Sterk ons op onze levensweg, behoed ons voor eenzaamheid en verbittering, reik ons de hand in moeilijke ogenblikken en breng ons eenmaal thuis bij U en bij allen die ons in geloof zijn voorgegaan. H. Maria, Moeder van altijd durende bijstand, bid voor ons.

Voor de vele blijken van medeleven onderonden na het overlijden van mijn lieve man, vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank.

M. C. van Os-Sommer.
Kinderen en kleinkinderen.