



Gedenk in Uwe godvruchtige gebeden

MARIA ANNA VAN OS

echtgenote van

HERMANN HEINRICH TERHAAR

geboren 22 februari 1884 te Emmen, na
voorzien te zijn van de H.H. Sakramenten
der Stervenden, overleden te Enschede
13 oktober 1961 en 18 okt. d.o.v. begraven
op het r.-k. kerkhof aldaar.

Wij danken God, dat Hij ons zulk een
moeder gaf. Wij danken Hem, dat hij ons
zolang onze moeder liet behouden.

Zij was een moeder in de dagen van onze
hulpbehoevende jeugd, in tijden van voor-
spoed en zorgen, in de gelukkige jaren
van haar ouderdom. Zij was en bleef onze
moeder door haar geloof en gebed, door
haar zorgzame bedrijvigheid, door haar
zachte opgewektheid en blijde ernst.

Wij zullen haar wijze lessen en voorbeeld
niet vergeten.

Laat ons bidden :

God, Die ons bevolen hebt vader en moeder
te eren, ontferm U genadig over de ziel
van onze moeder en vergeef haar zonden ;
laat ons haar eenmaal aanschouwen in de
vreugde van Uw eeuwig licht.

Onze Vader - Wees Gegroet.