





Dankbare herinnering aan

### TINUS VAN OS

Geboren te Erica op 10 mei 1908, gaf hij zijn ja-woord aan Maria Berendina Hemel op 10 mei 1939.

Als oudste van zes kinderen moest men in die tijd al vroeg gaan werken. Met 13 jaar ging hij in 't veen en later werkte hij nog minstens 25 jaar in de bouw.

Plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel, oprechtheid kenmerkten hem heel zijn leven.

Hij was een en al zorg voor zijn gezin. Hij was een man van „het doen”, niet van veel woorden. Voor zichzelf eiste hij niets, van jongs af aan gewend aan sober eenvoudig leven. Waarvoor je hard moest werken, kon je zo maar niet opmaken. Ook later, toen toch alles beter ging en kon, bleef hij eenvoudig, ging niet op reis, maar vond plezier in zijn tuin en was graag bij het bejaardenkoor.

Voor de kleinkinderen was het een lieve opa, ze waren hem alles; ze genoten zijn belangstelling, was er trots op, dat ze hun best deden, wat te worden.

Een dierbare echtgenoot een zorgzame vader en opa, die naast een tevreden bestaan ook zorgen kende, met het ouder worden, meer aan huis gebonden zijn en daardoor kontakten armer. Met de oude dag taanden ook langzaam de lichaamskrachten, de laatste tijd voorvoelde hij een naderend einde. Daar zijn hele leven gedragen werd door een

diep geloof, heeft hij te midden van de zijnen het sacrament van de zieken ontvangen. Te Emmen gaf hij op 2 januari 1990 zijn leven terug in de hand van zijn Schepper. Een welbested leven vond haar einde. Na de Eucharistieviering ten afscheid hebben we zijn stoffelijk lichaam op 6 januari aan de aarde van het R.K. kerkhof te Erica toevertrouwd. Daar wacht het op de dag van de Heer.

Wij danken U Heer God voor al het goede dat U door Tinus van Os, mijn echtgenoot, onze vader en opa aan ons hebt gegeven. Wij zijn bedroefd omdat hij ons zo lief was. Hij geloofde in U, vertrouwde op U. Neem hem daarom op in Uw nabijheid, dat leven betekent voor altijd. Hij leefde niet voor zichzelf en daarom weten we hem veilig in Uw hand.

Voor uw medeleven in de dagen van zijn ziekzijn en in de nu voor ons zo droeve dagen danken

M. B. van Os - Hemel  
Kinderen en kleinkinderen