

*Eine starke Frau, wer findet sie?
Sie übertrifft alle Perlen an Wert.
(Spr. 31,10)*

*Anne van de Sandt war eine Frau
voller Herzlichkeit, Gemütlichkeit, Charme
und Ausdauer. Sie stand den Menschen
zur Seite, die sie um Rat fragten.*

*Ihre Entschlossenheit und ihre Freude
am Leben schöpfte sie aus der Kraft
des Glaubens. Trotz vieler Krankheiten
verlor sie nie den Lebensmut.*

Sie war eine außergewöhnliche Frau.

"Brot brechen"

© Präsenz Verlag, D-65597 Hünfelden



Ter herinnering aan
Anna Maria van de Sandt-Osterhaus



Sinds 8 Juni 1988 weduwe van
Joseph Petrus Aloysius Maria van de Sandt
Eerder weduwe van *Adrianus van Lieshout*

* Neede, 14. Juli 1915
† Rheine, 23. Juni 2003

Het verhaal over het leven van (o)ma, zoals wij haar hebben gekend, herinneren we ons eerder in fragmenten dan in grootse verbanden: haar hartelijkheid, gezelligheid, humor, charme en vooral haar doorzettingsvermogen.

We denken ook aan de momenten waarop ze ons met raad en daad heeft bijgestaan.

Er is één thema dat als een rode draad door haar bestaan heen loopt, dat van het leven zelf. Meerdere keren heeft ze met succes gevochten tegen een levensbedreigende ziekte. Haar vastberadenheid kwam voort uit gehechtheid aan het leven en de spankracht van haar geloof. Vele malen is zij in het ziekenhuis opgenomen en ze heeft tal van operaties ondergaan. Na de dood van (o)pa in 1988 maakte ze een moeilijke tijd door maar zij vond de kracht verder te gaan met haar dierbare tweelingzus Lenne. Samen hebben zij nog hele mooie jaren gehad.

In de laatste weken verzwakte ze en raakte ze gauw vermoeid. In dankbaarheid voor het rijke en vervulde leven dat ze had geleid, besefte ze spoedig te zullen sterven. Gedurende bijna veertig jaar is zij een goede tweede moeder voor ons geweest.

We zullen haar gaan missen.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.
Kinderen en kleinkinderen.