



In de Liefde en het Bloed
van het Lam.



Wilt in Uw gebeden en bij het H. Misoffer
gedenken de ziel van zaliger

Zr. Maria Theresia (Maria Ott)

Op 3 Maart 1878 werd zij geboren.

28 October 1903 deed zij haar intrede in de
Congregatie der Liefdezusters van het Kostbaar
Bloed te Koningsbosch, 10 September 1906
schonk zij zich geheel aan God door de
H. Kloostergeloften

8 Maart 1953 gng zij in tot het eeuwige leven.

Zr. Theresia heeft haar leven doorgebracht in grote
ijver, steeds vol belangstelling voor al wat goed is:
voor de Congregatie en haar werken, voor de H. Kerk,
de zielen, voor Christus en voor God. Zij stichtte haar
omgeving door haar getrouwheid en offervaardigheid,
haar bereidheid tot iedere dienst en stille attentie, haar
eerbied voor het gezag.

Zeer bewust bracht ze het offer van het verval van
haar krachten: „Ik geef me zonder voorbehoud aan
Jezus over“.

Van deze overgave getuigde haar vredige dood, die
ze zag naderen in rustig vertrouwen en liefdevol
verlangen.

Wij dragen U, Heer, offers en lofgebeden op.
Neem ze aan voor de ziel van onze overleden
medezuster.