

GOD
IS NIET DE GOD DER AFGESTORVENEN
MAAR DER LEVENDEN



WANT ZIJ DIE IN DEN HEER STERVEN,
STERVEN NIET
MAAR HERLEVEN IN HEM.

Wij hebben een jongeling verloren, wiens verlies ons hoogst smartvol is, en om zijn gering aantal jaren, en om zijn onschuldigen levenswandel en om zijne gevorderde wijsheid. (H. Ambrosius.)

Bid voor de Ziel van Zaliger GERARUS HERMANNUS OTTEN,

Kweekeling aan de R.K. School te Enter.

Geboren te Enter 16 Juni 1879, na 't ontvangen der H.H. Sacramenten aldaar overleden 9 April 1897 en den 13 d.á.v. op het R.K. Kerkhof begraven

Door werkzaamheid en Gods hulp kwam hij spoedig zoover, dat men weldra van hem de schoonste verwachting had voor het heil der Katholieke jeugd. Doch het hart van den mensch vervolgt zijnen weg, maar het is de Heer, die zijne gangen bestuurt. (Wijsheid.)

Hij was voor de boven hem geplaatsten in alles gehoorzaam en voor zijns gelijken voorkomend. (H. Ennondius.)

Het einde van mijn leven, o Heer, heb ik in hevige pijnen doorgebracht en toen ik het had doorgestaan, was het graf mijn woonplaats.

Treurt zoo niet, mijn brave ouders,
Broeder, dierb'ren nu ik scheid,
God niet waar? heeft me in Zijn liefde
Vroeg ten Hemel ingeleid.

Valt 't U hard zoo vroeg te scheiden,
't is Gods stem die 't mij gebiedt;
Bad niet Jesus ons ten voorbeeld:
„Vader, dat Uw wil geschied?”

Wilt ook gij Gods Wil aanbidden,
Ook al valt het U zoo hard;
Weet gij 't niet, dat, slaat Hij wonden,
Hij ook lenigt al uw smart.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.